

Η έλλειψη μελετών υποδομής και η ΕΟΚ

Σε κάθε κόιλο λογα-ριασμό καλών φίλων και συνεταίρων (όπως οραματί-ζεται η κυβέρνηση τη σχέση της με την ΕΟΚ) το κάθε συμβαλλόμενο μέρος (κι αυτό είναι καθοριστικό για τον τύπο της σημερινής κοινωνικής οργάνωσης), υποχρεώ-νεται να κάνει μια απογραφή των «παγίων» και των «δυνάμει» στοιχείων του, τόσο για να προστατεύσει και να κατοχυρώσει τα συγκεκριμέ-να κι απορρέοντα απ' τη συμμετοχή του συμφέροντα, όσο και για να διασφαλίσει τη σωστή αναλογία στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα του.

Στην περίπτωση της πατρίδας μας, μια σειρά από βασικές μελέτες υποδομής, απαραίτητες και θεμελιακής σημασίας για ένα αξιόπιστο και δημοκρατικό προγραμματισμό ανάπτυξης δεν έχουν γίνει ποτέ συνεπεία φανερά της δομής της εξουσίας στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα χρόνια της ιστορίας της.

Σ' αυτή τη φάση πού η κυβέρνηση στα πλαίσια των βασικών πολιτικών της επιλογών επιδιώκει χωρίς όρους την ένταξη στην ΕΟΚ, η έλλειψη:

α) Χαρτών της Ελλάδας, σε κλίμακες 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000.

β) Του Κτηματολογίου της Ελλάδας, της μετρικής δηλαδή και ποιοτικής απογραφής

όλων των μονοδιαίων ιδιοκτησιών, των εκτάσεων του Δημοσίου και της εκκλησιαστικής περιουσίας και της θεσμοθέτησης διαδικασίας τήρησης ενημέρωσης και αναθεώρησης του.

γ) Ερευνών και απογραφών των φυσικών κι ανθρωπίνων διαθεσίμων μας σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα.

δ) Των βασικών ποιοτικών και μετρητικών πληροφοριών για τη σημερινή χρήση γης της πατρίδας μας για τις τάσεις μεταβολών της διαμέσου του χρόνου κλπ.

ε) Συγκεκριμένης νομοθεσίας για τη Χωροταξία, την Πολιτική Γης, το Περιβάλλον, τη Λαϊκή Στέγη κλπ., παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία με πιθανές εγκληματικές συνέπειες για την πατρίδα μας, στο βαθμό πού:

■ Θα διευκολυνθεί η καταλήστευση του (αγνώστου για μας) φυσικού μας πλούτου με τη μονοπώληση των ερευνών αλλά και των εκμεταλλεύσεων απ' τις πολυεθνικές εταιρείες της ΕΟΚ που κατέχουν την τεχνολογία και τα μέσα.

■ Με νόμιμα, νομότυπα η και παράνομα μέσα, θα περιέλθουν στα χέρια των διεθνών τουριστικών μονοπωλίων οι παραλίες της πατρίδας μας, (αφού δε γνωρίζουμε ούτε έχουμε κατοχυρώσει θεσμικά τα δημόσια κτήματα και τις μικροιδιοκτησίες), που με

διαδικασίες απαλλοτριώσεων και «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» (που θάναι τότε το συμφέρον των δυνατότερων οικονομικά εταίρων μας) θ' αποτελούν τουριστικές ζώνες, μιας τουριστικής χρήσης Ελλάδας, στη συνολική θεώρηση των κατανομών χρήσης γης της ΕΟΚ.

Θα γιγαντωθεί ή ανισοκατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια (της περιθωριακής περιφερειακής άλωστε οικονομίας μας), μια που, η έλλειψη κτηματολογίου, οι περιορισμένοι αντασμοί, η έλλειψη εδαφολογικών χαρτών, αρδευτικών δικτύων, πολιτικής πολλαπλής αξιοποίησης, του υδατικού μας δυναμικού, πολιτικής αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, το χαμηλότατο επίπεδο συλλογικών συνεταιριστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων κάθετης μορφής, η παραδοσιακή μορφή ασυντόνιστων κι αντιπαραγωγικών καλλιεργητικών προσπαθειών, η απουσία της οποιοσδήποτε πολιτικής προστασίας της παραγωγής, της διάθεσης και της τιμής των προϊόντων, θα συντελέσει στην ακόμα μεγαλύτερη εγκατάλειψη της υπαίθρου, στη νόθα και παρασιτική αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσμού και στη μετανάστευση.

Θα γίνουν ετεροβαρείς και μηχανιστικές προσαρμογές σε θεσμικά πλαίσια, και κάτω από διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες και πριν από πολλά χρόνια, διαμόρφωσαν οι άλλοι της ΕΟΚ, αντιμετωπίζοντας τα βασικά τους προβλήματα, (στέγη» μεταφορές, συστήματα παραγωγής, χωροθετήσεις βιομηχανιών, δίκτυα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής, προγράμματα σπουδών κλπ.), πάνω σε βασικές κι αξιόπιστες μελέτες υποδομής, που όπως είναι γνωστό, στην πατρίδα μας δεν έχουν γίνει ποτέ.

Έτσι, είναι πλήρης ή απουσία οποιασδήποτε επίσημης πληροφόρησης για το επίπεδο προετοιμασίας της χώρας μας για μια ένταξη, που ο λαός μας μέχρι σήμερα, ούτε ρωτήθηκε, ούτε αποφάσισε.

Με τα παραπάνω, έγινε φανερό, σε κάθε αντικειμενικό αναγνώστη, ότι στους στρατηγικής σημασίας τομείς Χαρτογραφίσεων, Κτηματολογίου, Απογραφής Χρήσεων Γης, Διευνήσης των Φυσικών Διαθεσίμων κι Αγροτικής Ανάπτυξης της πατρίδας μας, τομείς άμεσα συνδεδεμένους με την Εθνική Ανεξαρτησία και την Εθνική μας Κυριαρχία, κι ακόμα, τομείς θεμελιακής σημασίας υποδομής για μια αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, η Ελλάδα βρίσκεται σε απολύτως

μειονεκτική θέση σε σχέση με τις χώρες της ΕΟΚ.

Κι η μειονεκτική αυτή θέση, δε μπορεί παρά να έχει σημαντικές και πολυδιάστατες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, για τις οποίες ο Ελληνικός Λαός, που συνταγματικά είναι κυρίαρχος, και θα έπρεπε να είναι υπεύθυνα κι αξιόπιστα πληροφορημένος απ' την κυβέρνηση (για που η ένταξη στην ΕΟΚ παγιάνει με, εμπορικές - ασφυκτικά δεσμευτικές-, συμβάσεις την πολιτική επιλογή της «ανήκομεν εις την Δύσιν») αλλά και θα πρέπει ν' αποφασίσει κυριαρχικά, για ένα θέμα τόσο σοβαρό και τέτοιας διαρθρωτικής και στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του τόπου μας. Ο καθένας από μας σαν πολίτης μπορεί να έχει, πολιτικά τεκμηριωμένη ή όχι, επιστημονικά θεμελιωμένη ή ακόμα και συναισθηματικά, την οποιαδήποτε θέση για την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ. Το χρέος όμως των κοινωνικών φορέων, είναι να ζητήσουν και να συμβάλλουν στην ολόπλευρη αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση του λαού για το τι είναι η ΕΟΚ, τι σημαίνει «ένταξη» της πατρίδας μας σ' αυτή και ποιες θάναι οι επιπτώσεις της στις απασχολήσεις, στην παραγωγή, στο περιβάλλον, στην κοινωνική μας οργάνωση, στην ίδια μας τη ζωή και την εθνική

και πολιτιστική μας υπόσταση.

Το κύριο βάρος γι' αυτή τη* πληροφόρηση κι η κύρια ευθύνη πέφτει στην κυβέρνηση που τρία χρόνια σήμερα μετά την κατάρρευση της δικτατορίας δεν έχει: να παρουσιάσει καμιά απολύτως εκλαϊκευμένη έρευνα για την ένταξη και τις επιπτώσεις της.

Πιστεύουμε ότι είναι ακόμα καιρός, με ευθύνη του Κ ΕΠΕ και του ΕΚΚΕ και με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κοινωνικών φορέων, να μελετηθούν, μέσα στα δύο επόμενα χρόνια με ειδικές ομάδες δουλειάς (που θα έχουν πλήρη προσπέλαση τόσο στα στοιχεία της ΕΟΚ όσο και στα στοιχεία που συνιστούν τη σημερινή ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα), οι επιπτώσεις απ' την ένταξη της χώρας μας, και τότε και μόνο τότε, να κληθεί ν' αποφασίσει νηφάλια ο Ελληνικός Λαός, ξέροντας ολόκληρη, την αλήθεια, κι έχοντας αντικειμενική τη δυνατότητα να κρίνει, τι συμφέρει σ' αυτόν, στον τόπο του και στα παιδιά του.

Δ.Κ.Ρ.